

Gevoelens en vertrouwen:

Met dit boek probeer ik mensen inspiratie en motivatie te geven om dichter bij zichzelf te komen. Ik noem het: **"andere inzichten"** en hieronder een aantal citaten van mensen die mijn verhalen lazen:

"ik vind het juist fijn dat je met jouw blogs een soort "kijk op het leven" uitlokt!"

"ik zat wat te vogelen op internet en kwam terecht op de blogs van jou, ongelooflijk wat kun jij schrijven. Ik denk dat je veel mensen kan helpen met je verhalen."

"wie weet komen er weer nieuwe verhalen van je, waardoor ik de dingen weer anders ga zien en anders ga denken."

"dat is zeker iets wat ik niet ben....positief over mezelf, weet nog niet zo goed hoe ik dat moet veranderen maar dat komt zeker wel met jouw mooie verhalen, dus dank je, voor iets wat je geheel onbewust hebt gedaan...voor mij!! Zo zie je, alles gebeurt met een reden!"